

Nieuwsbrief maart 2016



Beste ouders

Het paasfeest staat voor de deur. De afgelopen veertigdagentijd gaf ons de kans weer even opnieuw te ontdekken wat het betekent om meer sober te leven, om te luisteren naar elkaar, te geloven in elkaar en in elkaars goede wil.

Tijdens de tweede anti-pestweek half februari hebben onze leerlingen dan ook extra aandacht besteed aan het zorgzaam omgaan met elkaar. Telkens opnieuw trachten we leerlingen duidelijk te maken dat elkeen belangrijk is en meetelt. Zoals het thema van de vastentijd dit jaar ook aangeeft: "Elke schakel telt". Geen gemakkelijke opdracht maar een blijvende uitdaging om de ander te zien in zijn waardigheid.

Na het afleggen van de toetsen tweede trimester, na een hopelijk goed rapport, kunnen onze leerlingen weer uitkijken naar een welverdiende paasvakantie.

We kijken ook al even vooruit naar het derde trimester, naar meer droog en zonnig weer. In het kader van de campagne Sam de Verkeerssling willen we vanaf dan onze kinderen en jullie, ouders, opnieuw stimuleren om veilig en duurzaam naar school te komen, milieuvriendelijk per fiets of te voet.

Traditioneel wordt een volledige schoolweek in mei ingezet op sensibilisering.

Dit jaar werd onze school, samen met 9 andere scholen, bovendien geselecteerd door het Sam-team hetgeen betekent dat wij als school een gratis begeleiding op maat krijgen en ondersteund worden door de mobiliteitsspecialisten in een aantal acties.

Gedurende het derde trimester zullen dan ook nog acties worden ondernomen zoals een behendigheidsparcours op de fiets en een verkenning van de schoolomgeving met aandacht voor de gevaarlijke verkeerspunten.

Kalender belangrijke data

Zaterdag 23 april	Vormselviering zesdejaars in de kerk te Gellik
Donderdag 5 mei	Hemelvaartsdag Eerste Communie in de kerk te Gellik
Vrijdag 6 mei	Vrije dag
Maandag 16 mei	Pinkstermaandag Vrije dag
Zondag 29 mei	Schoolfeest
Vrijdag 3 juni	Facultatieve vrije dag
Do - vr 23 / 24 juni	Tweedaagse - bosklas L5
Maandag 27 juni	Proclamatie L6
Dinsdag 28 juni	Schoolreis lagere school

DOE-dag L6

Op dinsdag 23 februari werden alle leerlingen zesde leerjaar van heel Groot-Lanaken uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de drie campussen van het Katholiek secundair onderwijs nl. SVM, HHC en TIS.



Zij kregen een algemene uitleg over de verschillende studierichtingen, ze volgden enkele mini-lesjes en konden ondertussen al eens snuiven van de sfeer in het secundair onderwijs.



Een dag teveel op 29 februari

29 februari schrikkelag....een dag teveel...maar bovenal

een reuzeleuke dag in onze school !



In deze drukke tijden, waarin iedereen klaagt over "tijd te weinig", hadden wij in onze school op 29 februari zowaar een dag teveel! Deze schrikkelag is er om de vier jaar omdat een jaar eigenlijk niet precies 365 dagen telt, maar wel 365 en een kwartje. Dat kwartje opsparen, geeft alle vier jaar dus een extra dag. De juffen en meesters besloten er dit jaar een speciale dag van te maken : een muzische dag. Zo kon iedereen, kleuters en kinderen van de lagere school, die dag kiezen uit verschillende leuke, lekkere, creatieve, sportieve, muzikale, ... ateliers. We kregen daarbij hulp van heel wat helpende handen en zeggen tegen al die mensen : **dank je wel!**

Op deze sfeerbeelden krijgen jullie een idee van wat er die dag allemaal gebeurde in onze school :



Voor nog meer foto's moet je zeker ook de website van onze school eens bezoeken en de klasblogs van de kleuterjuffen.

Met dank aan :



Met de kleuters op schoolreis

Op vrijdag 11 maart vertrokken de vier klassen van onze kleuterschool op schoolreis naar Kinderrijk te Bilzen.

De verwachtingen waren hoog gespannen, de gezichtjes straalden, de rugzakjes gevuld in afwachting van de bussen en de binnenspeeltuin.

Gedurende een hele dag hadden onze kleuters in het Kinderrijk het rijk letterlijk en figuurlijk voor zichzelf. Een zee van ruimte om te genieten van alle speeltuigen, de draaimolen, de trampolines, de ballenbak, de glijbanen, klimtuigen, mini-auto's, heerlijke frietjes, de exclusieve aandacht van alle juffen en meester Wouter.

Wat een leuke dag!



Damiaanactie

Alle leerlingen van de lagere school konden naar jaarlijkse gewoonte artikelen van de Damiaanactie verkopen waarbij ze hebben geprobeerd zoveel mogelijk geld in het laatje

te verzamelen om dit te kunnen overhandigen aan de medewerkers van de Damiaan-organisatie.

Elkeen deed erg zijn best; niemand kon echter de leerlingen

zesde leerjaar overtreffen die met een grote groep als vrijwilliger bovendien van deur tot deur bij de mensen van Gellik aanbelden om deze artikeltjes aan te bevelen.

Van het prachtige eindbedrag van 1415 euro voor de school namen zij 1088.86 euro voor hun rekening. Proficiat aan deze jongens en meisjes en dank voor jullie betrokkenheid en groot engagement!

Dank aan meester Guido ook om deze producten aan te leveren en de leerlingen te motiveren in dit initiatief!



Nieuws uit L1

Wist je dat ze in L1A meededen aan een architectenwedstrijd? Tijdens de w.o.-lesjes bouwden ze een wel erg kleurrijk huis.

Per 2 ontwierpen ze hun favoriete kamer. De leerlingen stelden hun ontwerp aan elkaar voor, toen kwamen er fantastische vondsten uit de bus! Na een stemronde bleken Mirthe Poelmans en Silke van Paepe de beste architecten! Zij dachten zelfs aan de blauwe verfkleur voor de badkamer. "je weet wel, badkamer, water..." Een dikke proficiat voor jullie beiden.



In de godsdienstlessen van L1A en L1B leren wij alles over het thema brood. En waar kun je het beste leren hoe je lekkere broodjes kunt bakken? Bij de



bakker. We gingen naar onze dorpsbakker 'Johan' van 't Bakkersmutsje. Zo leerden de kinderen wat je nodig hebt om brood te maken (water, bloem, zout, vetstof en gist). De bakker gooide het deeg in de machine en er kwamen mooie ronde broodjes uit. Zo maakten we samen ook pistolets en stokbroden. Bakker Johan liet de verschillende machines voor ons draaien. Zo konden we goed zien hoe al dat lekkers wordt gemaakt. Onze zelfgemaakte broodjes kregen we mee. Dat was smullen!



In L1B waren de leerlingen ook actief bezig met het thema bouwen. Zo maakten we een wandeling door de buurt en keken we naar de verschillende soorten huizen en gebouwen. We gingen naar een echte bouwwerf kijken waar de metselaar voor ons zijn bouwlift en betonmolen liet werken.



In de klas leerden we al een beetje kaartlezen. Zo weten wij nu perfect waar Gellik ligt op de kaart van Lanaken en kunnen wij een plan van de architect lezen (ramen, kamers, deuren,...). We bouwden de klas eerst na met allerlei blokken. Daarna



waagden we ons aan een maquette van de klas. Vervolgens ging het naar een plattegrond van de klas (van 3D naar 2D). Vind ik mijn plaatsje terug op het plan? Alle beroepen om een huis te bouwen kwamen aan bod (van grondwerker tot elektricien). Tot slot gingen we zelf aan de slag. We bouwden onze eigen huizen. Wat een vindingrijke kapoenen!

Oproep uit L4 **Wij gaan voor duurzaamheid**

Zoals jullie al weten, is onze school begaan met het milieu. Het bedrijf dat lege batterijen ophaalt, BEBAT, heeft een uitdaging in petto voor de Vlaamse scholen. De school die het grootste gewicht gebruikte batterijen per leerling heeft ingezameld, maakt kans op een exclusief concert van K3 op vrijdag 17 juni 2016. Ik moet jullie niet vertellen dat we deze uitdaging heel graag willen aangaan. Een ***schoolconcert van K3***, wie wil dat nu niet meemaken?!

Maar, dit kunnen we natuurlijk niet zonder jullie hulp. Daarom een warme oproep om ***zoveel mogelijk lege batterijen*** te verzamelen. Vraag het aan heel je familie, de burens in de straat, sportverenigingen, ... Neem de lege batterijen mee naar school en verzamel ze in een zak/doos met je klas. Meer informatie kan je vinden op: <http://www.bebat.be/win-een-concert-van-k3-op-jouw-school>

Alvast bedankt leerlingen L4 meester Jente (stage maart – april)

Fijne paasvakantie gewenst!